

Novakamp

2017



Back to the Zoo

Inhoud

Inhoud	2
Intro	3
Adres en Noodnummers	4
Groot vervoer	4
Leiding	5
Groentjes.....	7
Nachtwacht	8
Bijzonderheden	8
Kampverhaal	10
Kamp regels	13
Meeneemlijst	14
Thuislaatlijst.....	14
Routebeschrijving.....	15
Kleurplaat	16

Intro

Beste dierenverzorgers,

Het is weer bijna zover, NOVA kamp staat weer voor de deur. In dit boekje vinden jullie alle informatie die je nodig hebt. Nuttige info, maar natuurlijk ook een spannend verhaal en alle specialiteiten van de leiding.

We gaan weer een gezellig weekend op stap van 9 t/m 11 juni. Het thema van dit jaar is Back to the Zoo We gaan dit jaar naar Austerlitz. De adresgegevens en routebeschrijving staan in dit boekje vermeld.

Al onze dierenverzorgers hebben alleen maar wat geld nodig voor snoep en wat fris dus laat de rest van je mooie en dure spullen gewoon thuis. Sieraden belemmeren je alleen maar als je moet vechten tegen de Leeuwen! Wel je slaapoutfit, je slaapzak en je kussen meenemen. Als dierenverzorgers moet je goed uitgeslapen zijn.

Wat je verder wel en niet mee moet nemen en natuurlijk de belangrijke nummers kun je lezen in dit kampboekje.

Om ervoor te zorgen dat alle dierenverzorgers op het kamphuis komen, zijn er meerdere auto's beschikbaar gesteld. Dierenverzorger Wesley heeft hiervoor een indeling maken welke bekend gemaakt zal worden via de site en zal worden opgehangen in het clubhuis. Hierop kun je zien met welke auto je meerijdt.

We hopen natuurlijk op weer een geweldig kamp dit jaar, veel leesplezier en tot 9 juni allemaal!

Namens alle leiding
Karen, Jacco & Manon

Adres en Noodnummers

Adres kamphuis

Paasheuvelgroep
Gebouw: de Vos
Woudenbergseweg 47
3711 AA Austerlitz

Telefoon: 0343 - 491304

Noodnummers:

Karen Nauta:	+31 6 114 61 770
Jacco van Heeringen	+31 6 41 30 06 08

Vertrek en thuiskomst:

We vertrekken vrijdag 9 juni om **19:00 uur** per auto naar Austerlitz. Het rijschema zal op de site (www.kvnova.nl) te vinden zijn en in ons clubhuis hangen.

Zondag 11 juni om 16:00 willen we weer vertrekken richting Bilthoven. We verwachten om ongeveer 17:00 bij ons clubhuis aan te komen.

Groot vervoer

Let op! Er is dit jaar GEEN groot vervoer. We vragen iedereen de bagage mee te nemen in de auto waar je in meejd. Houd hierbij rekening met de grootte van je tas ;)

Leiding

Geen goed kamp zonder de echte leiding. Bekijk even goed wat welke leiding doet dan weet je precies wie je nodig hebt! Ook zijn er dit jaar weer leiding in opleiding: **de groentjes**



Manon Veltman
Hoofdleiding



Karen Nauta
Hoofdleiding,
EHBO



Arne van den Broek
Leiding



Jacco van Heeringen
Hoofdleiding
Aanspreekpunt D



Niels van Vogelpoel
Aanspreekpunt C
Winkeltie



**Rianne
van der Meijden**
Aanspreekpunt C



Laura Veltman
Aanspreekpunt A



Andreas Schippers
Aanspreekpunt A



Marcel Groenewold
Aanspreekpunt B



Maikel van Raaij
Keuken



Wesley Metz
Vervoer



Manon van Alfen
Aanspreekpunt D



Stijn Paauw
DJ



Mike Verschuur
Leiding



Brigit van Brenk
Aanspreekpunt B
Coördinatie
Schoonmaak



Coen van Eck
Leiding

Groentjes



Erwin Veltman
Groentje



Karin Meijers
Groentje

Nachtwacht

Eigenlijk hebben jullie geen bescherming nodig. Om er toch zeker van te zijn dat ook alles goed gaat wanneer de meeste kinderen liggen te slapen is er een speciale nachtwacht.

Mocht er iets gebeuren of heb je iets nodig? Ga dan snel naar een van de nachtwachten.

Vrijdag nacht: Manon van Alfen, Niels van Vogelpoel

Zaterdag nacht: Karen Nauta en Brigit van Brenk

Bijzonderheden

Medicijnen?

Heb je medicijnen en wil je dat iemand je er mee helpt? Geef het dan direct even door aan Karen! Zij zorgt er voor dat je alles op tijd krijgt.

Karen Nauta: +31 6 11 46 17 70

Ander eten?

Mag je iets niet eten vanwege een dieet of allergie? Geef dit dan door zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Karen Nauta: +31 6 11 46 17 70

Van de meeste kinderen weten we eventuele bijzonderheden al via het opgave formulier. Toch is het altijd handig om even te melden!

F-Special

Er is dit jaar iets nieuws: de F-Special!

De kinderen die hieraan meedoen vertrekken zaterdagochtend naar het kamphuis in Austerlitz. Om te zien met wie je kunt meerijden, zie het rijschema.

Voor het eten gaan jullie weer terug naar het kamphuis waar jullie lekker gaan eten en 's avonds een leuke activiteit doen. Nadat jullie in de kantine hebben geslapen vertrekken jullie weer naar het kamphuis. Jullie gaan met de rest mee terug aan het einde van de dag.

Wat is belangrijk dat je meeneemt voor je overnachting:

- Luchtbed en een pomp
- Slaapzak
- Kussen
- Pyjama
- Tandborstel en andere toiletpulletjes

Aanwezige leiding:



Vincent Baas



Bianca Baas



Pascal Frank

Kampverhaal

Het oog van de tijger

Diep in de wouden van Austerlitz leefde ooit een tijger. Zijn naam was Stijn. Stijn de Tijger liep de hele tijd chagrijnig door het bos. Hij had namelijk een oogontsteking en het oog van de tijger deed heel erg veel zeer. Hij was al naar Karen de Kameel, de enige arts in het bos, geweest. Deze schreef oogdruppels voor.

Stijn de Tijger ging gelijk op zoek naar de enige plek in het bos waar oogdruppels te koop zouden moeten zijn: de apotheek. In de apotheek vroeg hij aan de dienstdoende apotheeker, Andreas de Ringstaartmaki, of er nog oogdruppels waren. Andreas de Ringstaartmaki antwoordde: “oe a haha oehoe kaka oehoe”. Stijn vatte dit op als een nee en gedesillusioneerd verliet hij de apotheek en liet een traantje vallen. Hoe kwam hij nou van die zeurende pijn af?

Stijn de Tijger ging weer naar Karen de Kameel toe en vroeg raad. Er zijn geen oogdruppels te vinden in het bos, wat nu? Karen de Kameel dacht eventjes na en klapte vervolgens haar laptop open en surfde naar Gnoegle. Ze tikte daar “middeltjes tegen oogontsteking” in en ontdekte dat compressen gedrenkt in kamillethee ook zouden moeten werken. Stijn was opgelucht en huppelend ging hij naar de plaatselijke Albert Zwijn. Vlug liep hij richting het schap met de thee, maar tot zijn schrik zag hij dat kamillethee niet in het assortiment zat. Er was alleen maar Earl Ree en Oobos-thee te vinden! Wat een ramp! Stijn voelde zich behoorlijk in de aap gelogeerd.

Stijn de Tijger liep naar huis en liet zich op de bank vallen. Hij wilde een uiltje knappen, maar door de pijn lukte dat niet. Stijn pakte de afstandsbediening en zapte langs de kanalen. Er was helaas niets op TV en Stijn bleef hangen bij een herhaling van het Acht Uur Garnaal. Daar werd hij echter ook niet blij van. Oorlog en andere ellende in Mierië, Afhaanistan en Libellië. Stijn's stemming was nu helemaal op het nulpunt beland.

Hij besloot dan maar een stukje te gaan wandelen en belde zijn goede vriendin Rianne de Poema op om hem te vergazelle. Even later liepen ze samen door het bos gezellig te kletsen over koetjes en kalfjes en even vergat Stijn zijn helse pijnen. Helaas komt aan alle gezelligheid een eind en namen ze afsgeit. Stijn was door het wandelen zo moe geworden dat hij nu wel gelukkig kon slapen. Stijn de Tijger werd om zes uur 's-Ochtends weer wakker door een scherpe pijn in zijn oog en hij herinnerde zich weer dat hij de dag daarvoor er alles aan had gedaan om van de pijn in zijn oog af te komen, maar dat dit niet gelukt was. Hij baalde als een stier! Stijn besloot er op uit te trekken, nu in zijn eendje. Hij liep gedachteloos door het bos. Hij hoopte alleen maar dat de pijn minder zou worden, maar het werd alleen maar erger.

Stijn de Tijger had plots erge trek gekregen, sterker nog: hij had honger als een paard. Hij was vlakbij een Van der Valk en liep daar met water in zijn mond naar binnen. Al snel kreeg hij daar van Manon de Kariboe een tafeltje toegewezen en bekeek hij de kaart. Hij besloot te gaan voor als voorafje de ossenstaartsoep, als hoofdgerecht de sperwerribs en als toetje een crème brulaap. Dit deed Stijn erg goed, hij voelde zich weer kiplekker.

Stijn de Tijger's geluk was echter van korte duur: een paar uur later was de pijn weer terug, heviger dan ooit. Hij voelde zich hondsberoerd en zweette als een otter. Stijn was het zat. Hij besloot de wouden van Austerlitz te verlaten en naar de mensenwereld te trekken om daar hulp te halen. Rianne de Poema waarschuwde hem: "Nee de mensenwereld is gevaarlijk voor tijgers, doe het alsjeblieft niet! Misschien schieten ze je wel neer!"

Stijn de Tijger was vastberaden en zijn standpunt stond vast. De pijn was niet meer te harden en er moet iets gebeuren! Hij liep naar de rand van het bos, bang voor wat komen zou, maar hij liep door. En daar gebeurde het. Op de rand van zijn blikveld zag hij de mooiste tijgerin die hij ooit had gezien en vroeg haar nonchalant: "Ey, kom je hier vaker?".

De tijgerin, die Karin heette, keek om en zij keek Stijn diep in de ogen. Op slag was de oogontsteking van Stijn de Tijger genezen. Samen liepen ze terug het bos in en gingen ze een drankje doen in het plaatselijke café De Parkiet. De barman, Erwin de Boomkangoeroe, keek de tijgers aan en bood ze een drankje van het huis aan: een dampend kopje kamillethee. Stijn moest hier hartelijk om lachen. In De Parkiet had hij dus ook gewoon om kamillethee kunnen vragen. Hij waande zich echter gelukkig dat hij dat niet gedaan had, anders was hij Karin de Tijgerin nooit tegengekomen...

PRIJSVRAAG: Raad het aantal dieren dat in dit verhaal in de tekst wordt genoemd en win een meet & greet met de kampleiding!

Kamp regels

- ✓ Groentjes hebben geen rechten en krijgen geen rust!
- ✓ De Leiding heeft altijd gelijk! Zo niet, dan toch! Niet luisteren= strafcorvee!
- ✓ Het is niet geoorloofd om op kamers van het andere geslacht te komen zonder passende kleding!
- ✓ Iedereen moet verplicht een onderlaken of hoeslaken gebruiken!
- ✓ Het terrein van de kampvilla moet schoon blijven! Dus alle afval in de vuilnisbakken.
- ✓ Er wordt niet gerookt in het kamphuis. Roken doe je buiten!
- ✓ Overdag wordt er niet geslapen. Betrapt? Betekend koude douche!
- ✓ Het toilet en de douche goed schoon houden! Mocht er toch geknoeid zijn, dan kan er bij de leiding een tandenborstel opgehaald worden om schoon te maken!
- ✓ Junioren hebben geen recht, dit omdat ze dit nog nooit hebben gehad op kamp!
- ✓ Iedereen moet lief zijn voor de leiding, omdat de leiding gewoon lief is.
- ✓ **Geen 18? GEEN ALCOHOL**

Meeneemlijst

- ✓ **Identiteitskaart**, voor de iedereen vanaf 14 jaar!
- ✓ **Onderlaken**, om onder je laken te leggen!
- ✓ **Kussensloop en kussen**, je moet ergens je kleding onder verstoppen.
- ✓ **Theedoeken**, om te gebruiken bij strafcorvee!
- ✓ **Slaapzak**, anders krijg je het koud!
- ✓ **Sportkleding**, geen NOVA kleding!
- ✓ **Sportschoenen**, sporten gaat niet op hoge hakken!
- ✓ **Regenkleding**, om aan te doen als het regent!
- ✓ **Warme kleding**, het kampvuur is soms niet genoeg!
- ✓ **Toiletartikelen**, om de toiletten schoon te houden!
- ✓ **Zakgeld**, zoete energie is belangrijk! Ben je bang dat je geld gestolen wordt, geef het dan af bij het winkeltje.
- ✓ **Waterkanonnen**, om groentjes mee nat te maken!

Thuislaatlijst

- ✓ **Dure Juwelen**, raken snel kwijt!
- ✓ **Mobiele telefoons**, in het bos, heb je toch geen bereik
- ✓ **Slecht humeur**, smile! Laat je witte tanden zien!
- ✓ **Sponsorkleding**, Het is verboden om sponsorkleding van NOVA mee te nemen. Dit is alleen voor korfbalwedstrijden!
- ✓ **Je MP3 speler**, in het huis is een goede DJ aanwezig!
- ✓ **Gameboy, PSP of ander soort gamepad**, worden nat.
- ✓ **Nieuwe kleren**, deze worden geheid vies.

Routebeschrijving

Korfbalvereniging Nova

Tweelingen 142, 3721 Bilthoven

Neem de Planetenbaan, Groenekanseweg en Soestdijkseweg Zuid naar de Utrechtseweg/N237 in De Bilt

7 min. (3,2 km)

- ↑ 1. Vertrek in oostelijke richting op de Tweelingen naar de Noorderkroon
400 m
- 2. Sla rechtsaf naar de Poolsterlaan
66 m
- ↑ 3. Weg vervolgen naar de Planetenbaan
650 m
- ↶ 4. Sla linksaf naar de Groenekanseweg
350 m
- ↑ 5. Weg vervolgen naar het Dokter Letteplein
74 m
- ↑ 6. Weg vervolgen naar de Groenekanseweg
500 m
- 📍 7. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Soestdijkseweg Zuid
1,2 km

Ga verder op de N237. Neem de Krakelingweg en Woudenbergseweg/N224 naar de Nieuwe Weg in Austerlitz

12 min. (10,0 km)

- ↶ 8. Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Utrechtseweg/de N237
1,4 km
- ↶ 9. Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Amersfoortseweg/de N237
4,0 km
- 10. Sla rechtsaf naar de Zandbergenlaan/de N238
550 m
- 📍 11. Neem op de rotonde de 3e afslag en rijd door op de Zandbergenlaan/de N238
500 m
- ↑ 12. Weg vervolgen naar de Krakelingweg
[📍 Ga rechtdoor over één rotonde](#)
1,9 km
- 📍 13. Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Woudenbergseweg/de N224
400 m
- 📍 14. Neem op de rotonde de 3e afslag en rijd door op de Woudenbergseweg/de N224
1,2 km

Rijd naar de Oude Postweg

2 min. (600 m)

- ↶ 15. Sla linksaf naar de Nieuwe Weg
55 m
- ↶ 16. Sla linksaf richting de Oude Postweg
270 m
- 17. Sla rechtsaf richting de Oude Postweg
85 m
- ↑ 18. Weg vervolgen naar de Oude Postweg
[📍 Je vindt je bestemming links](#)
170 m

Paasheuvelgroep Groepsaccommodatie Austerlitz

Woudenbergseweg 47, 3711 AA Austerlitz

Kleurplaat

