



Inhoudsopgave

| | |
|----------------------|----|
| Sponsors | 5 |
| Intro | 6 |
| Adres en Noodnummers | 8 |
| Grootvervoer | 9 |
| Reisleiding 2019 | 10 |
| Nachtwacht | 16 |
| Bijzonderheden | 17 |
| Kampverhaal | 18 |
| Kamp regels | 25 |
| Meeneemlijst | 26 |
| Thuislaatlijst | 26 |
| Routebeschrijving | 28 |



Sponsors

Er zijn dit jaar nog geen sponsors. Denkt u wel interesse te hebben voor dit of volgend jaar. Neem dan contact op met:
sponsorcommissie@kvnova.nl

Intro

Dames en heren, jongens en meisjes,

Jullie worden 12 april allemaal verwacht bij Oranjehof CasaNova. Hier zal jullie avontuur starten om in 2 nachten en 2 dagen de hele Nederland door te reizen. We zullen echte Friezen uit Friesland gaan spotten, ezeltje prikpolitiek Den Haag in het torentje spelen, en een brommers kiekeken in Twente. Met als motto: Wij houden van Holland! In dit boekje vinden jullie de eerste en belangrijke informatie over jullie reis. Vergeet ook niet het spannende verhaal te lezen met specialiteiten van de leiding.

Vrijdagavond zullen jullie met uiterst luxe vervoersmiddelen naar jullie verblijf, het kamp in Winterle, gebracht worden. Waar jullie alle ondergebracht zullen worden in een andere provincie om volledig in thema Ik Hou van Holland te komen. De adresgegevens en routebeschrijving van jullie verblijven zijn verder op te vinden in het boekje.

Om een top weekend te hebben is soms wel wat geld nodig voor wat extra suiker om net iets sneller te groeien zodat je wel bij die koek op hoogte

kan. De rest van de dure spullen kunnen alleen maar vergeten, gestolen of kwijt raken gedurende deze reis en worden ook afgeraden mee te nemen. Een slaapoutfit, met slaapzak en kussen kunnen wel erg handig zijn voor een lekkere nachtrust.

Natuurlijk zijn er meer tips en tricks over wat je wel en niet moet meenemen. Lees daarvoor snel dit boekje verder door. Ook belangrijke nummers zijn hier terug te vinden.

De leiding Linda en de rest zijn er zo goed als klaar voor om met jullie er een geweldige weekend van te maken. Nu hebben we alleen nog blijde Hollanders nodig die allemaal 12 april klaar staan om er een geweldig weekend van te maken.

Wij zijn zeker van een geweldig kamp dit jaar, veel leesplezier en tot de 12de allemaal!

Namens alle leiding,

Karen en Brigit

Adres en Noodnummers

Adres kamp Linden

Veneind 5
5513 NE, Wintelre
Telefoon: 0031 40-2051805
<https://www.hetcaves.nl/>

Noodnummers:

Brigit van Brenk: +31 6 228 91 807
Karen Nauta: +31 6 114 61 770

Vertrek en thuiskomst:

We verzamelen vrijdag 12 april om 17.30 uur om per auto naar Wintelre te reizen. Het rijschema zal op de site (www.kvnova.nl) te vinden zijn, zodra leiding Wesley deze rond heeft. Daarnaast zal het schema in ons clubhuis komen te hangen.

Voor de kleinere Hollanders zal het vertrek plaatsvinden op zaterdag 15 april om 9.00 uur vanaf het clubhuis. Zij zullen rond 20.00 uur weer vertrekken vanaf Wintelre om dan rond 21.00 uur uitgeput en voldaan in Bilthoven in bed te kunnen kruipen. Blijf je één nachtje slapen zal je zondag met de grote groep mee terug rijden (rond 16.00 uur).

Grootvervoer

Aangeraden wordt zo min mogelijk mee te nemen, alleen datgene wat echt nodig. Spullen meegeven met het grootvervoer zal dit jaar dan ook niet gaan. Het grootvervoer zal namelijk vol zitten met alle palen, spelletjes en eten voor op het kamp.

Een tip: Ook al neem je je eigen spullen mee in de auto, kan een naamlabel aan slaapzakken, tassen etc. niet overbodige luxe zijn. Raak je iets kwijt, kunnen wij tenminste makkelijk de eigenaar terug vinden.



Reisleiding 2019



Hoofdleiding

EHBO
Nachtwacht
Pakezel

speurtochtman
en oer hollands



Hoofdleiding
Nachtwacht
Winkel/keuken
Schoonmaak
Contactpersoon E&F



Contactpersoon C
En dit jaar van
groen naar oranje
gepromoveerd!



Winkel
Keuken
Grootvervoer
EHBO
Nachtwaker
Contactpersoon A&F



Hollander met een
stoere motor
EHBO'er





DJ
Man van de oranje draad
Fietsende Hollander
Contactpersoon C

Utrechter met de
grootste glimlach
:)



Coördinator vervoer
Contactpersoon B



Hebben we gewoon hard
nodig



Hollander met de
grootste verhalen



Zal de oranje draad
korthouden dit jaar





Hoofdrol speler die te laat was met aanmelden als leiding waardoor die op de groentjes pagina terecht komt.
Onze DJ van het weekend!

Contactpersoon F
de hele dag door plagen, vies en nat maken.



Contactpersoon D
Deze groentjes moeten de kleur oranje, rood, wit of blauw nog verdienen.



Contactpersoon B
Ook geven ze graag knuffels, maken ze je kamer schoon en dekken ze de tafels samen met jou!

Contactpersoon D

Dus mag je ze net alles alle andere groentjes,



Contactpersoon A
Ze mogen alleen geen pijn hebben.



Nachtwacht

Tijdens het weekend let je meestal op je eigen spullen en zorg je samen met je mede kamer genoten dat je veilig bent. Om er toch zeker van te zijn dat alles goed gaat wanneer iedereen ligt te slapen hebben we een speciale nachtwacht.

Mocht er iets gebeuren of heb je iets nodig? Ga dan snel naar één van de nachtwachten. Kun je ze toch even niet vinden? Ook de andere leiding kan je natuurlijk helpen!

Vrijdagnacht: Niels en Brigit

Zaterdagnacht: Niels en Karen



Bijzonderheden

Medicijnen?

Heb je medicijnen en wil je dat iemand je er mee helpt? Geef het dan direct even door aan Karen! Zij zorgt er voor dat je alles op tijd krijgt.

Karen Nauta: +31 6 114 61 770

Ander eten?

Lust je geen oerhollands voedsel? Geef het dan even door aan Brigit. Zij zorgt er samen met de rest van de keuken staf voor dat er andere lekker voedsel speciaal voor jou wordt klaargemaakt.

Brigit van Brenk: +31 6 228 91 807

Van de meeste Hollanders weten we deze informatie al via het opgave formulier. Toch is het altijd handig om even te melden!

Kampverhaal

Op een mooie lentedag reed de alom geprezen volkszanger Coen Brakwater richting het zuiden in zijn gloednieuwe Mercedes. Hij was op weg naar de Amsterdam Arena, waar hij een concert had met de Tobbers, samen met zijn collega's in het vak Sam Groentjewold en Stijn de Flosser. Hij had er erg veel zin in. Terwijl hij door de Coentunnel reed (waarvan Coen dacht dat die naar hem was genoemd) begon op de radio de nieuwe hitsingle van Sam Groentjewold te spelen, Malle Kebabbe. Het was een nummer over een eigenaresse van een kebabzaak die ondanks diverse diëten maar niet döner wilde worden. Coen vond het een erg mooi nummer, met veel diepgang. Hij had minder met zijn andere collega van de Tobbers, Stijn de Flosser. Hij vond hem een beetje ordinair met nummers als "Urk, Urk, Urk, je ruikt naar een augurk" en "Lekker hossen in de bossen".

Vroeger zong Coen ook wel zulke nummers, maar sinds jaren probeerde hij meer als serieuze artiest te worden gezien. Zijn nieuwste single was "Je moet je smoel houden", een ballad over een chirurg die wanhopig in de operatiekamer staat en probeert de smoel van een patiënt te redden, nadat die aangereden is door een ijscokar. Toch bleef Coen met de Tobbers optreden, ondanks dat

hij de samenwerking met Stijn steeds moeilijker vond worden. Het verdiende namelijk heel goed. Even later draaide Coen het parkeerdek van de Arena op. Zijn manager, Lotte Doorson-Wöning, wachtte hem al op. Lotte was een prima manager die zijn zaken voortreffelijk behartigde, maar ze had één probleem. Ze had namelijk een spraakgebrek waardoor ze geen klinkers kon uitspreken. Ze stak haar hand op en zei: "Hll Cn, wt fn dt j r bnt. Km, k nm j glk m nr d kldkmr, zdt j j pk n kn trkkn". Inmiddels kon Coen Lotte goed verstaan en zo liep hij naar haar mee naar de kleedkamer, zodat hij zijn pak aan kon trekken. Hij was benieuwd. Het thema van die avond was water, Hollandser kan niet! Eerst was Coen er niet zo blij mee. Er waren al veel suffe thema's geweest en dit was de druppel! Maar toen Coen de cheque onder ogen zag, bond hij snel in. Dit was echt geld als water verdienen en zo ging hij met de stroom mee.

Toen Coen het pak zag, wist hij niet wat hij zag. Het pak was namelijk gemaakt in de vorm van een dijk. Hij zag in een hoekje Stijn breed lachend staan en Coen vroeg hem waarom hij in een dijkkpak moest optreden. Stijn legde hem uit dat hij als laatste optreden zijn eigen nummer "Je moet je smoel houden" mocht zingen en dat Coen dan als het ware de Afsluitdijk zou zijn. Coen snapte hem en moest stiekem ook wel een beetje lachen. Even later stonden de drie zangers op het podium.



Coen als dijk, Sam als waterleiding en Stijn was verkleed als het Amsterdam-Rijnkanaal. De Tobbers begonnen stevig met “Alle eendjes zwemmen in het water”. Het publiek ging helemaal uit zijn dak. Lotte stond achter het podium in de coulissen en schreeuwde: “Lkkr bzg mnn! Fntstsch ptrdn!” Na deze knaller gingen ze door en het publiek werd steeds enthousiaster. Het eind van de avond naderde en Coen bereidde zich al voor om als slotnummer “Je moet je smoel houden” te gaan zingen.

Toen de eerste tonen van “Je moet je smoel houden” in werden gezet, werd het echter snel stil in het stadion en op het moment dat Coen de eerste zin begon te zingen (“Ineens kwam een ijscokar in je leven, die een klap tegen je smoel bleek te geven”) begonnen de eerste mensen te fluiten en niet veel later schreeuwde heel het publiek Boehoe.

Coen had dit niet verwacht. Hij had heel erg zijn best op dit nummer gedaan en vond dit samen met zijn eerste hit “Vlinders in mijn buik” (over een man die veels te veel kaasvlinders had gegeten en daardoor een week misselijk was) zijn beste werk. Met de tranen in zijn ogen sloot hij het nummer af. Stijn en Sam kregen veel applaus, maar Coen ontving een striemend fluitconcert. Na afloop

sloeg Lotte een arm om hem heen en ze zei: “Trk j ht nt zvl n Cn. Ht pblk wt nt btr. K blf j grtst fn”. Het was heel lief van Lotte, maar Coen jammerde dat het publiek hem niet meer moest. Hij besloot die dag te stoppen met zingen. Twee jaar later

Coen liep over straat. Hij wist niet wat hij met zijn leven aan moest. Hij was geboren om te zingen en hij kon niet veel anders. Hij had nog geprobeerd om werk te vinden in een uienboerderij in Uitgeest, maar daar was hij niet handig in. Daarnaast werd hij door zijn collega’s uitgelachen. Van uiterst succesvol zanger tot uienplukker. Hij had vanwege geldgebrek zijn Mercedes moeten verkopen en hij zat nu de hele dag thuis en ging alleen naar buiten om boodschappen te halen. Hij had nu een baard en heel lang haar en was bijna niet meer te herkennen. Op zijn weg zag hij een heel lief meisje toch naar hem toe lopen. Ze vroeg: “Bent ú toevallig de grote volkszanger Coen Brakwater?” Coen aarzelde even en zei toen ja. Het meisje stelde zich voor als Esther van Dempen. Ze vertelde hem dat ze al jaren groot fan was en dat ze al sinds “Vlinders in mijn buik” hem overal volgde. Ze was heel boos geworden tijdens het laatste optreden van de Tobbers. Ze legde hem dat uit dat Stijn de Flosser op social media een hetze tegen hem was begonnen en dat daardoor

Coen was uitgefloten. Coen was eerst verbaasd en daarna opgelucht. Het lag niet aan hem, maar aan die vervelende Stijn de Flosser!
Drie jaar later

Gadegeslagen door Lotte en Esther in de coulissen stapte Coen het podium in de Galgenwaard in Utrecht op. Hij was erg zenuwachtig omdat het zijn eerste optreden in drie jaar was, maar toen het publiek hem massaal toejuichte, verscheen er een glimlach op zijn gezicht. Bij de eerste tonen van "Vlinders in mijn buik" klapte het publiek (waar ook de ontroerde Sam Groentjewold tussen zat) zijn handen stuk, gaf Esther een waardierend knikje en schreeuwde Lotte: "Gd gdn jngn!" Het was een groot succes en Coen Brakwater stond weer midden in de belangstelling.

En Stijn de Flosser? Die stond op hetzelfde ogenblik in Café De Beerput in Klazienaveen op te treden voor vijf mensen, die hem geen blik waardig gunden. Zijn carrière was over, nu uitgekomen was dat hij Coen zwart had gemaakt.





Kamp regels

1. Groentjes hebben geen rechten en krijgen geen rust!
2. De leiding heeft altijd gelijk. Zo niet? Dan toch! Niet luisteren = gepaste straf
3. Het is niet geoorloofd om op kamers van het andere geslacht te komen zonder passende kleding.
4. Iedereen moet verplicht **een onderlaken of hoelaken** gebruiken!
5. Het terrein rondom het kamphuis moet schoon blijven! Dus al het afval in de vuilnisbakken en -zakken!
6. Om 23.00 uur moeten de stemmen lager en de muziek wat zachter.
7. Lastig vallen van andere mensen op het terrein wordt niet gewaardeerd.
8. Er wordt niet gerookt in het kamphuis. Roken doe je buiten ver weg van iedereen!
9. Overdag wordt er niet geslapen. Betrapt? Een lekkere koude douche frist je wel op :)
10. Het toilet en de douches goed schoon houden. Draai jezelf altijd even om na een lozing of douchebeurt om vlekken, haren etc. nog even te verwijderen.
11. Junioren hebben geen recht, dit omdat ze dit nog ooit hebben gehad op kamp!
12. Iedereen moet lief zijn voor de leiding, omdat de leiding gewoon lief is.
13. **Geen 18? GEEN ALCOHOL**

Meeneemlijst

- Identiteitskaart, voor de Hollanders vanaf 14 jaar!
- Onderlaken, om onder je slaapzak te leggen.
- Slaapzak, om het niet koud te krijgen 's nachts.
- Kussensloop en kussen, je moet ergens je kleding als reiziger in stoppen.
- Theedoeken, om door andere te laten gebruiken bij corveé
- Sportkleding, geen NOVA sponsorkleding natuurlijk!
- Sportschoenen, rondreizen gaat niet op hoge hakken.
- Regenkleding, wie wilt nu niet droog aankomen op de volgende bestemming?
- Warme kleding, ook Groningen zullen we gaan bezoeken.
- Toiletartikelen, om jezelf en de toiletten schoon te houden.
- Zakgeld, zoete energie is belangrijk voor een Hollander! Ben je bang dat je geld gestolen wordt? Geef het dan af bij het winkeltje (Niels de winkelman)
- Waterkannonnen, om de groentjes ook wat verfrissing te geven.
- Stekkerbox, als je denkt wat extra stroom in je kamer nodig te hebben.

Thuislaatlijst

- Dure juwelen, raken alleen maar kwijt gedurende de reis!
- Mobiele telefoons, het is toch maar duur om vanaf de andere kant van de wereld te bellen.
- Slecht humeur, smile! Laat je wilde heldere tanden zien!
- Sponsorkleding, het is verboden om sponsorkleding van NOVA mee te nemen.
- Gameboy, PSP of ander soort gamepad, kunnen alleen maar kapot gaan.
- Nieuwe kleren, deze worden vies.



Routebeschrijving

Ook Hollanders hebben soms een kaart nodig om de weg te weten. Ik raad aan het vorige adres in de TomTom, googleMaps of iets wat je de weg kan wijzen in te voeren. Een kaart is toch niet meer van deze tijd?

